



Eindelijk ben je daar en klaar
Na een periode van twee jaar
Moelijker dan gedacht
Met volle overtuiging verwacht

Onze vzw deelt met vreugde mee
de geboorte van

Yolie

1 oktober 2019

Dierbare meters: Marion Vrijburg (illustrator)
Carine Schroyen (fotograaf)

Gewicht: 5 x 275 gr.
Lengte: 5 x (21 x 21 cm)



Zes jaar geleden startte ik als vrijwilliger bij Toermalien. Ik had een oproep voor vrijwilligers in een foldertje gezien. Ergo Bianca was mijn eerste contactpersoon. Ze vroeg of ik kon lezen op rustige, duidelijke toon. Want in de Toermalien wilden ze iemand om voor te lezen. Zo werd deze activiteit aan mij toegewezen. Bianca gaf mij "Luisteren in je leunstoel" - één boek. Hier stonden enkele teksten in. Naar de rest ging ik zelf op zoek.



Om een activiteit van een uurtje **voorlezen** te realiseren, moest ik mijn thuisbibliotheek uitbreiden en optimaliseren. Online en in winkels zocht ik naar voorleesmaterialen. Ik vond niet **één boek** rond **themaverhalen**. Met een zware, uitpuilende tas vol boeken, ging ik de bewoners van de Toermalien bezoeken.

Samen met Bianca startte ik op afdeling Robijn. De bewoners, met name Robert, vonden dit zeer fijn. Geboeid luisterden ze en vertelden ze over hun leven. Zo konden we **samen een gezellig moment beleven**. Later voegde ik hier nog beeld en muziek aan toe. Want! Muziek werden deze mensen nooit moe. Van pianomuziek genoten ze met volle teugen. Ze konden zich op deze namiddag écht verheugen.



In de Toermalien genieten ze niet alleen van muziek, maar ook van zingen. Liedjes blijven in iemands geheugen. Dat is zo één van die dingen. Bij een gelegenheid vertelde ik dat ik piano kon spelen. Ik ben amateur en reken mij zeker niet tot de 'professionelen'. In de Toermalien wilden ze starten met een geheugenkoor. Daar heb je dan best muzikale begeleiding voor. Zo startte vijf jaar geleden het koor de 'Koorraaltjes' en was het gedaan met voorlezen van verhaaltjes.



Als we de zangboekjes aan de koorleden geven, beginnen ze spontaan te lezen en op te leven. Vandaar ontstond het idee om leesboekjes te maken. Maar! Hoe kan je zo'n initiatief waarmaken?! Deze twee activiteiten liggen aldus aan de basis. Hierbij het ontstaan in een korte synopsis.

Ik zocht m'n voorleesverhalen, zangliedjes en schreef gedichtjes. Stuurde aan ergo Thalia en Tessa via mail menige berichtjes. Ze probeerden de voorontwerpen van de leesboekjes uit. Ik vroeg hun mening en ze hebben deze ook geuit. Ze gaven me tips en raad over kleur, cliparts, afbeeldingen, ... Over reacties van bewoners en het oproepen van herinneringen. Mijn besluit stond vast! Ik ga met het definitief ontwerp starten. Maar, boekjes publiceren! Daar speelde mijn kennis me even parten...



Belangrijk vond ik dat de leesboekjes op de markt kwamen.
Hoe?! Ik overlegde met de drie zonen tezamen.
We besloten om een vzw te stichten.
Daar moet je veel administratief werk voor verrichten.
Samen gingen we over tot de daad.
En zo staan Ruben, Mathijs en Joris mij nu bij met raad.
Adviseurs in: taal, beleid, balans, IT en financieel.
Ja, samen kunnen we veel!



De vraag: 'Hoe kunnen we de boekjes een bijzondere uitstraling geven?'
Op illustraties, foto's, teksten, liedjes, ... worden immers rechten geheven!
Dus nu op zoek naar auteursrechten, fotografen en illustrator.
Ik ontpopte me tot een heuse administrator.
Meteen had ik bij de illustraties van Marion een goed gevoel.
Marion staat helemaal - dit bleek uit haar offerte - achter het goede doel.
Ze stuurde de illustratie 'twee mannen op een bankje' als voorbeeld.
Haar illustraties zijn een meerwaarde. Ze heeft een hele klus klaargestemd.

Voor de foto's zorgden Timon en Carine belangeloos.
Foto's van: landschappen, natuur, dieren, kerst of uit 'de oude doos'.

Bedankt aan iedereen om op zo'n aangename manier te mogen samenwerken.
Dat leverde een mooi resultaat en zorgde dat banden versterken.

